

Een origineel cadeau?

Op zoek naar een origineel cadeau? Wist u dat het Museum Hengelo diverse boeken, prenten (zoals het pittoreske oude stadhuis, de Oeler molen) en ansichtkaarten over de geschiedenis van onze stad verkoopt die elders niet of nauwelijks meer verkrijgbaar zijn? Geïnteresseerd in de oudste geschiedenis, de periode van de industrialisatie, de oorlogsjaren, beeldende kunstenaars in Hengelo of de moderne geschiedenis? Hieronder een selectie. Te koop in het museum, maar ook telefonisch of per mail kunt u bestellen, 074-2594216, info@museumhengelo.nl. Houd dan wel rekening met enkele dagen levertijd en administratiekosten.

Architectuur in Hengelo



Een rijk geïllustreerde weergave van de architectonische hoogstandjes in Hengelo sinds de opkomst van 'Hengelo metaalstad'.

Uitgegeven door Welbions en voorzien van een 55 km (!) lange fietsroute dwars door de stad en de buitengebieden. € 15,-

Huys Hengelo



In *Historie en opgraving van het Huys Hengelo en zijn voorgangers* beschrijven dr. Reynders en zijn co-auteurs de betekenis van dit Hengelose kasteel en zijn bewoners voor de stad. Uitgebreid worden de opgravingen in de jaren '90 beschreven in het voormalige Holec-gebied, nu Thiemsland. De contouren van het Huys zijn kunstzinnig weergegeven in deze nieuwe woonbuurt, pal bij het centrum en de historische begraafplaats aan de Bornsestraat. € 5,-

Hengelo 1973 – 1991. Mr. C.P.M. Bevers, burgemeester



Het boek beschrijft het Hengelo tijdens de ambtsperiode van burgemeester Bevers. Van groei en bloei naar de neergang van de metaalindustrie. Burgemeester Bevers geeft niet alleen een inkijkje in het bestuurlijk handelen, hij laat ook duidelijk blijken hoe de respectievelijke gebeurtenissen hem persoonlijk raken. € 6,75

De kracht van Hengelo. 150 jaar Sociëteit Eensgezindheid



In 2014 bestond de Hengelose 'Heerensociëteit' 150 jaar. C.T. Stork was een belangrijke initiatiefnemer voor de oprichting. Hij wilde een platform creëren voor de notabelen in de stad, waar zij ongehinderd door geloof, afkomst of politieke achtergrond konden delibereren over de lokale ontwikkelingen. Op de achtergrond heeft de Sociëteit een invloedrijke rol gespeeld in de vorming van Hengelo van 'dorp' naar metaalstad. € 17,50

Onze vergeten bevrijders – Our forgotten liberators, maart-april 1945



Auteur Hans Pol beschrijft op indringende wijze, hoe Hengelo werd bevrijd. Welke militaire strategieën lagen eraan ten grondslag en welke troepen-eenheden – gedecimeerd sinds D-day – werden aangewezen om de klus te klaren. Dat waren er veel meer dan de Hampshire- en Dorset-regimenten die doorgaans als *dé liberators* van Hengelo werden beschouwd. € 7,50

Eeuwigheid



In dit boek stellen 28 Hengeloërs zich voor, postuum. Want zij liggen begraven op de oude begraafplaats aan de Bornsestraat. De Storken, De Monchy en Ekker, maar ook een onderwijzer, burgemeester, veldwachter, een Van Wezel, dominee en kastelein, allen kleurrijk in hun tijd, maakten Hengelo tot stad. Zij liggen daar, in de schaduw van waar eens het *Huys Hengelo* het dorpsbeeld bepaalde. € 15,-

Theo Wolvecamp, schilder



Een brochure om jongeren kennis te laten maken met de uit Hengelo afkomstige Cobra-schilder Theo Wolvecamp. "Ik begin met een kleurvlak, met de materie; ik weet niet waar ik heen zal gaan. Ik improviseer, en onder de bijna automatische handeling van het schilderen begin ik mij vrij te voelen." € 3,-

Zwerven met een schilderskist. Elf Hengelose kunstenaars



Rond het midden van de 20^e eeuw waren er in Hengelo kunstenaars die naar de werkelijkheid schilderden. Ze trokken regelmatig met hu schilderskist naar buiten, meestal in en rond Hengelo. Ze schilderden in de traditie van de Haagse school. Het boek geeft een beeld van de tijd voor en na de Tweede Wereldoorlog. Een tijd die belangrijk is geweest voor het kunstklimaat in onze stad. € 10,-

Jan van der Leest



Een Hengelose kunstschilder met een volstrekt unieke stijl, met sporen van impressionisme en expressionisme. Veel van zijn werk heeft te maken met het spoor: emplacementen in bijvoorbeeld Hengelo, Parijs, Arnhem en Duitsland. De convergerende lijnen van de rails leiden naar een verdwijnpunt in gedroomde verten... € 12,50

Hengelo van alledag



Het fotoalbum bevat een selectie van meer dan 200 opnamen van de fotograaf Jan Bökterink, gemaakt in de periode van 1952 tot 1975. De foto's geven een beeld, hoe er in onze stad werd gewerkt, gespeeld, feestgevierd en geleefd. € 12,50

Niet langer een vreemdelinge. Het verhaal van Marga Hoffmann



Het verhaal van een heel gewoon joods meisje, dat vanuit Duitsland samen met haar ouders naar Hengelo vluchtte toen ze elf jaar oud was. Vijf jaar heeft ze er gewoond. Toen ze op 2 oktober 1942 werd opgehaald om te vertrekken naar Westerbork, liet ze haar grote liefde twee briefjes en een aantal foto's na.... € 6,50

Hotel 't Lansink.

Een grand hotel van klein formaat.



De geschiedenis van 90 jaar Hotel 't Lansink. Begonnen als ontspanningsgebouw voor de Tuindorpbewoners groeide het al spoedig uit tot een eerste klas hotel met de kenmerken van een Grand Hotel: voortreffelijk gastheerschap, perfecte bediening, haute cuisine en illustere gasten. Met een prominente rol voor de familie Weijschede. € 7,50

IDEE



Geef een donateurschap van ons museum cadeau! € 25,00